



Eerste Heilige Communie

EEN RIJKE ERVARING

Eerste Heilige Communie! Dat woord roept heel wat op. Herinneringen aan de eigen kindertijd, een feest, nieuwe kleren, cadeaus, veel mensen.

Een feest ook, dat nog steeds veel parochiële medewerkers en ouders bezighoudt in een gezamenlijke zorg om de inhoud.

Behalve een feest is de Eerste Heilige Communie op de EERSTE PLAATS een bouwsteen in de opbouw van onze kerk. De Eerste Heilige Communie is:

Het sacrament, dat KINDEREN
opneemt in de
GELOOFSGEMEENSCHAP
die EUCHARISTIE viert.

Je kunt kinderen in een korte tijd niet alles leren over kerk en eucharistie.

Wel kun je proberen kinderen GEVOELIG te MAKEN voor wat eucharistie voor gelovige mensen betekent. Daarnaast mogen wij de kinderen VERTROUWD MAKEN met de viering ervan.

Kinderen vertrouwd maken met het vieren van de geloofsgemeenschap omvat drie dimensies:

Denken: Over geloof mag je nadenken, het is te leren. De bron bij uitstek is de BIJBEL met zijn verhalen over God en de mensen.

Doen: Geloofsinzichten leiden tot geloofs-HANDELEN en roepen op tot beleving in het dagelijkse leven.

Danken: Actief als we zijn, zullen we geloof al snel herleiden tot het doen. Toch is liturgie in eerste instantie DANKEND VIEREN zonder al te veel bijklanken van prestatie.

Vertrouwd maken is een proces van langere tijd. Vertrouwd maken betekent ook dat de omgeving van het kind betrokken wordt in de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie. De ouders en het **GEZIN**, die de eerste verantwoordelijken voor het kind zijn en blijven, maar ook de **PAROCHIE** zelf, die vertrouwd gemaakt moet worden met de nieuwe leden in haar midden.

OPZET VAN HET PROJECT

In onze parochie van de H. Willibrord hebben we voor een Eerste Heilige Communieproject gekozen dat, naar wij menen, recht doet aan de KINDEREN en hun OUDERS, als ook aan de Geloof en de Traditie van de R.K.KERK.

Een project dus, waarbij de kinderen actief zijn, maar ook de ouders en de parochiegemeenschap betrokken worden.

Uitgaande van de BELEVINGSWERELD van de kinderen wordt ingegaan op de betekenis en de waarde van de EUCHARISTIE voor ieders leven persoonlijk en voor onze kerk als geheel. We staan stil bij de inhoud van het VIEREN van de parochiegemeenschap gedurende het liturgisch jaar.

Dit wordt telkens geïllustreerd door verhalen uit de BIJBEL. Daarnaast is er een duidelijke afwisseling tussen CATECHESE en VIERINGEN in de kerk. Zo ervaren kinderen hoe de kerk haar geloof viert en wat er bij een viering hoort.

EEN GEZAMENLIJKE VOORBEREIDING VOOR KINDEREN EN HUN OUDERS

Samen met de kinderen maken we dus een ontdekkingstocht naar de band tussen God en mensen, de persoon Jezus en Zijn blijvende aanwezigheid in de eucharistie en wat Zijn leven betekent. Onze tocht gaat langs bijeenkomsten, vieringen in de kerk en opdrachten voor thuis. Voor de ouders zijn er twee ouderavonden. De eerste ouderavond is een kennismaking met de werkgroep en het project. Tijdens de tweede ouderavond vullen we de viering concreet in. Beide ouderavonden zijn van wezenlijk belang voor de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie.

De eerste ouderavond houden we op **dinsdag 5 januari 2016 om 20:00 uur** in Jenaplanschool "De Kring" locatie Willibrord Rhijngeesterstraatweg Oegstgeest. Wanneer u uw kind via het antwoordstrookje heeft aangemeld, verwachten wij u op deze eerste ouderavond.

NOG ENKELE PRAKTISCHE ZAKEN

- De Eerste Heilige Communieviering wordt gehouden in de Heilige Willibrordkerk op **zondag 24 april 2016**.
- Als tegemoetkoming in de kosten vragen wij een bijdrage van € 15,00 te voldoen op de eerste ouderavond.
- Als pastor en werkgroep vinden wij de voorbereiding op het ontvangen van de Eerste Heilige Communie, op het voor het eerst volledig deelnemen aan de viering van de eucharistie een zeer belangrijke zaak. Wij hopen en verwachten dat u deze verantwoordelijkheid ook mede wilt dragen. Deelname van uw kind aan de activiteiten gedurende de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie is daarom ook niet vrijblijvend. Wij gaan er van uit dat de kinderen de activiteiten volgen. Dit komt het geheel van de voorbereiding ten goede. Uw kind moet minimaal in **groep 4** zitten om deel te nemen aan de Eerste Heilige Communie.
- De aangehechte invulstrook graag vóór **4 januari** inleveren op de pastorie of op De Kempenaerstraat 25a onder vermelding van Eerste Heilige Communie.
- Contactpersonen van de werkgroep: Pastoraal werker Peter van Beurden 06-51183936; petervanbeurden@gmail.com
Jolanda van der Salm 06-44449130
jolandavandersalm@hotmail.com

AANMELDINGSSTROOKJE GRAAG IN BLOKLETTERS

Achternaam:

.....

Roepnaam:

.....

Volledige voornamen:

.....

Geboortedatum:

.....

Adres:

.....

Postcode/ Woonplaats:

.....

Telefoon:

.....

E-mail:

.....

School/ Groep:

.....

Ons gezin bestaat uit personen (excl. communicant)

Wij komen met personen naar de 1^e ouderavond op dinsdag 5 januari 2016.

Handtekening ouders:

.....